

Bemide gelovigen, also is ons ter ore gekomen dat er in vele parochies van deze streek dikwijls grote schandalen zijn geschied doordat het een gewoonte is geworden de jonge meisjes en jongens te overhalen om op zaterdagavond en wat nog veel erger is tot een stuk in de heilige zondag te gaan drinken en dansen.

Vijand nr 1 is de doodzonde. Ze valt als een bom in het heiligdom van uw ziel

Ronselaars voor de hel zijn de naaste gelegenheden tot zonde: slechte verkeringen, slechte, ongezonde lezingen, gevaarlijke gezelschappen, schunnige films, slecht befaamde huizen en verdachte dansgelegenheden of slechte bals.

Drinken en dansen, bemide gelovigen, de oorzaak van grote schandalen. Dit zijn heidense gewoonten. Voor alles misprijs ik en verbied ik dat gij deze heidense gewoonten zult onderhouden.

Door dit alles, gaat men de heilige diensten op de dag des heren gaan verzuimen, of als men er toch aanwezig is, in welken staat bevindt men zich dan.

De hoofden worden op hol gebracht door losbandige liederen en de jonge meisjes luisteren naar verhalen van andere gehuwde vrouwen die er hun zondige kennis en ervaring doorgeven aan die jonge onschuldige maagdekens en de jonge mannen die worden er opgehitst en die maken zich de meest waanzinnige voorstellingen en komen zo in bekoring en vervallen dan meestal in zonde, eerst in gedachte, daarna in daden.

Een belang staat boven alle andere: uw eeuwige zaligheid. Denk eraan, leef ernaar.

Want eens komt de dood, die alle driften neerslaat, alle aardse gewriemel stillegt en u werpt voor de rechterstoel van God. Hij zal u oordelen volgens uw werken en u opnemen in de hemel of neerslingeren in de hel.

Waar wat nog erger is! Luidt nooit de doodsklok over uw zieleleven door onrechtvaardige praktijken door onkuisheid voor, in of buiten het huwelijk.

Echtgenoten vervult in liefdetrouw al wat het huwelijk van u vraagt.

Voor geen enkel gebrek zult gij nog magiërs, tovenaars, wichelaars of waarzeggers raadplegen, want iemand die dit nog zou doen, verliest onmiddellijk het sacrament van het doopsel. Let niet op voortekenen of hevig niezen of op kleine vogeltjes langs de weg. Als je afgeleid wordt op de weg, of gedurende het werk, maakt het kruisteken en bidt je zondagse gebeden met devotie en niets kan jou dan nog raken of kwetsen.

Niemand moet Jawe's dag in ledigheid doorbrengen zonder de heilige feesten bij te wonen, niet in mei of niet op andere tijden; geen dagen van larven of muizen of enige andere dag, dan de zondag.

Geen enkele Christen moet zich zorgen maken over welke dag hij thuis zal vertrekken of op welke dag hij terug thuis zal komen. God heeft immers alle dagen gemaakt. Niets beïnvloedt het eerste werk van de dag, zeker niet de fase van de maan. Niets is voorspellend of ridicuul aan de eerste dagen van januari. Maak geen popjes, kleine hertjes, of zet geen tafels buiten 's nachts of **wissel geen nieuwjaarsgeschenken uit of schenk geen overvloedige drank.**

Geen christen gelooft in zuivering en of in voorspellingen. Geen christen zal op **het feest van Sint-Jan** dansen en springen en duivelse liederen zingen.

Geen christen zou enige devotie mogen geven aan de drieledigheid, waar drie wegen elkaar kruisen, aan de tempeltjes of de stenen, of bronnen of heilige bosjes of hoeken. Niemand mag talismannen rond de nek van mensen of dieren hangen; zelfs niet als deze gemaakt zijn door priesters en als deze zeggen dat er heilige zaken in zitten of schrifturen uit de bijbel want er is geen christelijke genezing in deze dingen, alleen maar duivels vergif.

Niemand mag zuiveringen of voorspellingen doen met kruiden of rundvee door een holle boom of gracht laten lopen, want zo offer je hen aan de duivel. Geen enkele vrouw mag barnsteen aan haar hals hangen of Minerva aanroepen in hun weefwerk of verfwerk, want in alle werk dient men Christus te danken en in hem te vertrouwen.

Niemand moet krijsen als de maan verduisterd wordt, want door Gods bevel komen deze verduisteringen regelmatig voor. Noch moeten zij schrik hebben van de nieuwe maan nog daarvoor het werk verlaten. Want God maakte de maan zo, om de tijd te meten en de duisternis van de nacht te verminderen, én niet om mensen gek te maken zoals de gekken denken dat maanzieken behekt worden door de demonen van de maan.

Niemand mag de zon of de maan aanroepen, want zij zijn Gods schepselen. Niemand mag het lot laten vallen of horoscopen laten trekken door diegenen die geloven dat een persoon reeds bij zijn geboorte bepaald is. Want God wenst dat iedereen gered wordt en tot de waarheid komt. Voor alles, waar je ook bent, thuis of onderweg of aan tafel, laat geen zotte of lustvolle taal uit je mond vallen, want de Heer zei: 'Voor alle ijdele woorden die men spreekt op deze aarde, zal men zich moeten verantwoorden op de dag van het oordeel.' Duivelse spelen of dans of liederen zijn verboden. ... Blijf weg van **bronnen en bomen** die men heilig noemt. Het is verboden om een staf te snijden om hem op de kruispunt te plaatsen en overal waar je er één vindt, moet je het verbranden. ... Geloof niet dat de lucht of de sterren of de aarde of enig creatuur aanbeden moet worden dan God, want Hij schiep hen allen.

De hemel is inderdaad hoog, de aarde groot en de zee immens en de sterren prachtig, maar meer immens en prachtiger is hij die alles schiep. ...

Stel uw vertrouwen niet op kinderen der mensen, want wanner we wind zaaien zullen we storm oogsten en wanneer we 't kwade oproepen zullen we door het kwade omkomen.

Wanneer we God en zijn gebod verachten vallen we ten prooi aan de Satan en is het lot bezegeld.

Daarom beminde gelovigen, dierbare ouders, let dus op het doen en laten uwer kinderen behoed ze onder de veilige vleugels van uw gezin en maak van uw gezin een huisje van Nazareth.

En voor de jonge meisjes en jongens, weersta aan de bekoring want den satan loert langs alle kanten onder verschillende vermommingen.

Bid dus om aan deze bekoringen te weerstaan.

Enkele mededelingen