

Deze wandeling is een initiatief van 'De Gezinsbond' afdeling Gijzenzele in samenwerking



met 'het genootschap van de Kerkuil'

Gijzenzele binnenste buiten



De wandeling start op het dorpsplein van Gijzenzele. We wandelen richting kerk. Voor de kerk staat het monument der gesneuvelden van de 1^{ste} en 2^{de} wereldoorlog. Het werd ingewijd op 14 oktober 1956.

Via het kerkhof gaan we richting voetweg nr 30 (Pastoorswegel). Maar vooraleer het "baantje" in te gaan blijven we even stilstaan aan het portaal van de Sint-Bavokerk. Hier wacht een eerste gids ons op om de nodige uitleg te verschaffen over het monument der gesneuvelden en het oudste gebouw van de gemeente.

De Sint-Bavokerk heeft een eerste vermelding in het jaar 864. Door de tijd heen werd de kerk verschillende malen heropgebouwd. Doch de huidige funderingen dateren nog altijd uit de 9^{de} eeuw

Op voetweg nr 30 (Pastoorswegel) slaan we links af. In de verte horen we het geraas van de autoweg E 40 Kust - Brussel. We wandelen rustig verder tot het kruispunt met de Brielstraat. Hier slaan we links af. Na ongeveer 100 meter gaan we rechts de Kraaienveldstraat in. Deze wijk werd aangelegd begin de jaren '80 door Kleine Landeigendom Het Volk uit Gent. Er werden 48 woningen opgericht. We nemen onmiddellijk links de Ravenstraat en na de Ravenstraat onmiddellijk rechts terug de Kraaienveldstraat. Na enig bochtenwerk komen we aan de Eksterstraat. Deze straat gaan we in en op het einde nemen we voetweg nr 22 (Renkelinkwegel). Hier wandelen we rechts voorbij bunker C 16. Dit was de commandobunker tijdens de slag om Gijzenzele. Het is één van de acht bunkers op Gijzenzeels grondgebied. Maar daar vertelt een andere gids u verder iets over.

We komen nu terug in de Brielstraat. We steken voorzichtig de straat over en via het rechtse deel van de tweesprong wandelen we richting Gontrode (Melle). Het voetbalstation van Voorwaarts Gijzenzele (gesticht in 1974 - kleuren rood / geel - 4^{de} provinciale) ligt aan onze rechter hand. Even verder ligt het vroegere Apostolinnenklooster. Deze plek is een van de oudst bewoonde in Gijzenzele. In de ark voor het klooster staat 1764 gebeiteld. Nu is het tehuis 'De Beweging' erin gevestigd. Vroeger stond hier de pastorie van Gontrode en Gijzenzele.

We nemen onmiddellijk links en gaan voorbij de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderbare Medaille. Dit kapelletje werd plechtig ingewijd op 21 mei 1990.

De Brielstraat vormt hier de grensscheiding tussen Gontrode en Gijzenzele. Rechts van ons staat de eerste woning van Gontrode nl de Vierhoekhoeve. Hier wacht een tweede gids ons op.

Na het woordje uitleg van onze plaatselijke gids verlaten we de hoeve en vervolgen onze weg. Na ± 150 meter verlaten we de Brielstraat en wandelen de Sint-Lievensstraat in. Deze volgen we ongeveer 500 meter tot het kruispunt met de Kerkstraat. Van hier zien we de Sint Barbarakapel. Deze kapel werd waarschijnlijk rond 1850 opgericht door de familie Eeckhout, welke de latere burgemeester van Gijzenzele leverde.

De kerkstraat volgen we ongeveer 300 meter tot aan bunker A 36. U ziet het misschien niet maar naast de bunker loopt terug voetweg nr 22 (Renkelinkwegel). Via deze speciale sluisdeur wandelen we over de weide van landbouwer Lucien Haesaert. Lucien was een van de eerste landbouwers die meewerkte aan het gemeentelijk "trage wegen netwerk" en ons spontaan de toestemming gaf deze oude voetweg terug in gebruik te nemen. De koeien welke deze weide begrazen zijn van het "brave type" en we hoeven ons dan ook geen zorgen te maken.

Even verder staat een groen schuilhok voor dieren. Deze weide was van de meidagen 1940 tot augustus 1942 de rustplaats van de ongeveer 250 Duitse doden welke in de strijd om Gijzenzele het leven lieten.

Op de T-splitsing nemen we rechts en na enkele meters gaan we terug links en komen zo in de laatste onverharde weg van Gijzenzele "de Eeckweg".

In de Eeckweg gekomen wandelen we links richting "Gijzel molen". Aan onze rechter zijde loopt de drukke N 42 met ongeveer 20.000 voertuigen op 24 uur.

Aan Gijzel molen aangekomen wacht onze derde gids u op voor een woordje uitleg over de woelige meidagen van 1940. We staan hier trouwens aan de "Molenbunker" of "Av 10".

Indien de gids zijn werk goed gedaan heeft hebben we nu informatie waar we een groot deel van de route kunnen over nadenken en verder praten. Immers de meidagen van 1940 zullen voor altijd een zwarte vlek blijven.

Intussen wandelen we de Gijzenzelestraat verder af en komen zo tot het kruispunt met de Hoogstraat. "Den Berg" zoals de oude Gijzelse bevolking het hier noemt.

Na enkele 10-tallen meters de Hoogstraat te zijn ingewandeld, staat de 4^{de} gids ter beschikking. Hier verneemt u alles over de eerste woning van Gijzenzele. Immers "tussen kerk en steenweg" stond het 'Kapittelhof' of 'Goed van Gijzenzele', een oude pachthoeve eigendom van de Sint-Baafsabdij te Gent.

Ook hier krijgt u een pak info over het verre verleden toen Gijzenzele nog een heerlijkheid was.

"Den Berg" verder wandelend komen we dicht tegen het kruispunt met de Schoolstraat. Doch dit laten we voor wat het is en nemen rechts voetweg 36 (Vettekotwegel). We wandelen hier door de velden welke in de mei-dagen van 1940 een belangrijke rol hebben gespeeld in het oorlogsgebeuren. Rechts van ons situeert zich het "halve maanbos". Midden in dit bos staat "abri Av 11" of "de schaapstalbunker". Deze bunker werd meerdere keren door Duitse troepen veroverd op onze Belgische soldaten en kwam definitief in Duitse handen gebruikmakend van een vlammenwerper.

We volgen het voetwegje en komen zo in de Schoolstraat. We gaan links de Schoolstraat af tot het kruispunt met de Lange straat. Ongeveer halfweg de Schoolstraat staat rechts bunker A 38 verscholen in het groen. In deze bunker staat nog de originele schietstoel uit 1940.

Aan het kruispunt met de Lange straat of de oude "Langemunte" gaan we deze in. Op de Y-vormige splitsing nemen we het linker been. Na een kleine 100 meter, juist voorbij woning nr 17, nemen we voetweg nr 32 (kerkwegel). Midden in het landschap staat de prachtige geklasseerde hoeve "Van Durme". Ter gelegenheid van deze wandeling is deze hoeve opengesteld voor het publiek en zal een van de nazaten van de familie u een rondleiding geven. Ook hier staat een Abri in het landschap ingeplant - de D 17.

Terug in de tegenwoordige tijd (we stonden even in de jaren 1700) vervolgen we voetweg 32 (kerkwegel) tot de Bosstraat. We gaan naar rechts (richting Melle) en na 10 meter onmiddellijk links. Ook dit is voetweg 32.

Al vlug zien we de wit-gekaleide toren van de Sint-Bavo kerk en komen zo aan ons vertrekpunt terug.