



Stamnummer 106/4329  
Naam en voornaam **Huylenbroeck Albert Kamil Lievin**

Graad Soldaat mil 1937  
Eenheid 6<sup>de</sup> linieregiment

Geboorteplaats en datum Oudegem 25.07.1917  
Woonplaats Oudegem

Plaats en datum overlijden Gijzenzele – 21.05.1940

Begraven te – ontgraven en opnieuw begraven te Gijzenzele  
Ligt begraven te Oudegem  
Gemeentelijke Begraafplaats (graf ereperk)

Oorzaak van overlijden In werkelijken dienst sneuvelde tegenover den vijand den 21<sup>ste</sup> mei 1940 te Gijzenzele

Niemand heeft een edeler liefde, dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Uit de Get. der Apost.

†  
ROEMVOL AANDENKEN VAN  
**ALBERT HUYLENBROECK**  
soldaat bij het zesde Linieregiment  
zoon van  
**FRANS en van FELICIE MARCKX**  
geboren te Oudegem, den 25 Juli 1917 en gesneuveld  
op het veld van eer te Gijzenzele, den 24 Mei 1940.  
Lid van den H. Hartbond.

Al die hem kenden, gaven deze getuigenis : dat hij een voorbeeldige zoon, broeder en gezelschap was : onderdanig, liefstallig en godvreezend.

Moedig, onder den zegen zijner ouders, was hij opgetrokken om zijn plicht te vervullen jegens zijn Land. Hij is de kostelijke dood der martelaren gestorven...

Een christen martelaar voor 't Vaderland is een uitverkorene voor den Hemel.

Het hart vol droefheid, o God, maar onderworpen en zonder tegenspreken buigen wij het hoofd voor uw eeuwige raadsbesluiten. Uw heilige Wil geschiede !

Teergeliefde Ouders, Broeder, Zusters en Bloedverwanten, die ook in een strijd staat, in den strijd van het christelijk leven, hebt moed. Eens zien wij elkander terug in het eeuwig Vaderland. Gedenkt mij in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.a.  
H. Maria, troosteres der bedrukten, bid voor ons.

Drukk. Gerard Koen, koster, Oudegem.

